



Willemstad, 19 februari 2018.

Beste ouders,

Een goede, gezegende week toegewenst en een Vastenperiode vol devotie!

Net als voorgaande jaren willen we als katholieke school wederom deze zeer belangrijke periode van ons geloof met de kinderen uitdiepen op school. Het thema van dit jaar:



De Liefde van Jezus

Oftewel

Jezus is Liefde



Het hele jaar door praten we **over** Jezus met de kinderen, proberen we hen bij te brengen wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Vaak blijft dit grotendeels verstandelijk. We willen proberen hen dit jaar te laten ervaren in hun hart **wie** Jezus is en hoe Hij van elk van ons houdt. Tegelijkertijd willen we verder werken aan de totale vorming van de kinderen en specifiek de vorming van hun karakter. We hebben hiervoor de 7 Deugden van ons geloof gekozen en willen deze belichten gedurende de komende weken. Deze deugden zijn:

1. **Prudentia** (Voorzichtigheid – verstandigheid – wijsheid)
2. **Justitia** (Rechtvaardigheid – rechtschapenheid)
3. **Temperantia** (Gematigdheid – matigheid – zelfbeheersing)
4. **Fortitudo** (Moed – sterkte – vasthoudendheid)
5. **Fides** (Geloof), in Latijnse teksten vaak omschreven als *Pietas*
6. **Spes** (Hoop)
7. **Caritas** (Naastenliefde/Liefde – liefdadigheid)

Tijdens de weekopening van vandaag is het verhaal belicht van “**Jezus als kind in de tempel.**” (Lukas 2, 41 – 52)

De twaalfjarige Jezus was met zijn ouders naar Jeruzalem gegaan voor het Paasfeest. Deze

pelgrimstocht maakten ze jaarlijks. Op de terugweg naar huis ontdekten Jozef en Maria dat Jezus zich niet bevond tussen de pelgrims. Ze gingen terug naar Jeruzalem en vonden Hem in de tempel, terwijl Hij tussen leraren zat, naar hen luisterde en vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.

Op de vraag van Maria, waarom Hij hun dit had aangedaan antwoordde Hij: “Wist u niet dat dat ik in het huis van Mijn vader moest zijn?” Maar ze begrepen hem niet.



De deugd die we deze week behandelen met de kinderen is: **Wijsheid (en verstandigheid en voorzichtigheid)**

Deze deugd is goed te belichten met het reeds vermelde verhaal over Jezus in de tempel. Volgens Wikipedia is de definitie van wijsheid: *Wijsheid of levenswijsheid is de kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen. De betekenis is dus praktisch of moreel.*

In de brief van Jacobus hoofdstuk 3 lezen we over de ware wijsheid: “**Als iemand onder u voor wijs en verstandig wil doorgaan, moet hij zulk een pretentie waar maken door een voortreffelijke levenswandel, door daden van wijsheid en zachtmoedigheid.**” (Jacobus 3, 13)

Is de Vastentijd niet een goede gelegenheid om wat reflectie op te doen hierover?

