



Willemstad, 26 februari 2018.

Beste ouders,

**Een goede, gezegende week toegewenst!**  
Vorige week hebben we u uitgelegd, dat ons thema voor deze veertigdagentijd is:



## De Liefde van Jezus

Oftewel

## Jezus is Liefde



Tevens hebben we gekozen om de 7 Deugden van ons geloof uit te diepen met de kinderen. Deze week is aan de beurt:

1. **Justitia** (Rechtvaardigheid – rechtschapenheid)
2. **Temperantia** (Gematigdheid – matigheid – zelfbeheersing)

Tijdens de weekopening van vandaag is het verhaal belicht van **“Vijf broden en twee vissen.”** (Mattheüs 14, 13-21)



Dit verhaal komen we tegen bij al de vier evangelisten.

Jezus had medelijden met een grote menigte die hem volgde. Het waren duizenden mensen! Hij genas hun zieken. Toen het 's avonds werd en zijn leerlingen wilden dat Hij het volk zou wegsturen, gaf Jezus hen als opdracht: **Geef hen te eten!**

Een jongetje had vijf broden en twee vissen. Ze brachten deze bij Jezus, die een dankgebed zei, waarna Hij de broden brak en liet uitdelen. Iedereen at tot ze verzadigd waren. En nog steeds was er heel veel eten over!

Nog steeds klinkt de opdracht van Jezus door aan ons: **Geef hen te eten!**

Om ons heen lijden veel mensen honger en leven er velen in armoede. Is het geen teken van **rechtvaardigheid** als we proberen anderen te helpen die minder hebben dan wij? Kan het zijn dat wanneer we delen met hen die in nood zijn, God zelf zorg zal dragen

voor het vermenigvuldigen hiervan, niet alleen voor de ander maar ook voor ons? In de brief van Jakobus lezen we: **Wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien?**

Vaak horen we de term “sociale rechtvaardigheid”. Sociale rechtvaardigheid behoort tot het hart van de christelijke traditie. Werken aan de sociale rechtvaardigheid binnen onze school en binnen de opvoeding is een manier om inhoud te geven aan de christelijke identiteit hiervan. Dit zouden we onze kinderen moeten bijbrengen, opdat zij ook zullen werken aan de opbouw van een betere wereld voor iedereen.



**Matigheid** is er niet op uit om de mensen allerlei genoegens en genot te ontzeggen. Wel wil de matigheid ons mensen de ogen open doen houden voor alles wat ons kan afstompen in het leven. Matigheid bewaart ons voor een “teveel, te mooi, te goed” etc. dat ons eens zal gaan opbreken. Het is een karaktertrek van zelfbeheersing. Matigheid en **zelfbeheersing** kunnen ons helpen om onze grenzen te bepalen als mens, en om die grenzen ook aan te houden in ons omgaan met anderen en onszelf.

Zou er niet meer rechtvaardigheid zijn op de wereld als we met z'n allen meer matigheid en zelfbeheersing zouden nastreven? Is Jezus zelf ons niet hierin voorgegaan?

