



Willemstad, 5 maart 2018.

Beste ouders,

### Een goede, gezegende week toegewenst!

We zijn ondertussen beland in de derde week van de Vasten.

De deugd die deze week aan bod komt is:



**Fides**  
oftewel  
**Geloof**

Bij de weekopening hebben we dit belicht aan de hand van het verhaal van **“De tien melaatsen.” Lukas 17, 11-19)**

De melaatsen geloofden in Jezus. Ze riepen:

“Jezus, Meester, ontferm u over ons.”

Jezus geeft als antwoord: “Gaat u laten zien aan de priesters.” Onderweg naar de priesters werden ze alle tien genezen.

Slechts één keert terug om Hem te bedanken, een Samaritaan. Jezus sprak tot hem: “ Sta op en ga heen, **uw geloof heeft u gered.**”



We doen mee met de Veertigdagentijd, omdat **we geloven in Jezus**. Waar we precies in geloven als christenen, is samengevat in het gebed van **het Credo**, waarin we de 12 artikelen van ons geloof belijden.

Gedurende dit weekeinde ging de eerste Lezing over de 10 Geboden, die God aan ons, die in Hem geloven, heeft gegeven. (Exodus 20, 1-17)

In de tweede lezing vertelt St. Paulus, dat we de gekruisigde Christus verkondigen.

Door zijn dood aan het kruis en zijn verrijzenis is onze verlossing voltooid. (1 Korintiers 1, 22-25) En in het evangelie vertelt Jezus ons, dat het huis van zijn Vader geen marktplaats is, maar een huis van gebed.

Als we de drie Bijbelgedeelten met elkaar verbinden kunnen we stellen:

Door **ons geloof in God**, geloven we dat Hij ons de geboden heeft gegeven, om goed te leven met elkaar en met Hem. We geloven in zijn Zoon Jezus Christus, die uit liefde voor ons gekruisigd, gestorven en verrezen is, zodat we leven hebben en in overvloed! Voor ons geluk is het noodzakelijk dat we verbonden blijven met Hem, door naar de tempel (kerk) te gaan, waar we met **anderen** samenkomen om Hem te loven en te eren.

Jezus zelf heeft alle geboden samengevat in:

**“ Houd van God met heel uw hart, ziel en verstand en houd van uw naaste als uzelf”.**



Deze week vieren we de **Katholieke Scholenweek**. Er is voor gekozen om hetzelfde thema aan te houden als het thema van ons bisdom, dat dit jaar 60 jaar bestaat:

**“Ontmoeting met Christus, ontmoeting met elkaar.”**

God houdt van elk van ons met een onvoorstelbare liefde.

**Geloof ik ook in Hem??**

