



Willemstad, 12 maart 2018.

Beste ouders,

Een goede, gezegende week toegewenst!

We zijn ondertussen beland in de vierde week van de Vasten. Gisteren was het "zondag Laetare", ook halfvasten genoemd, waarbij we gevierd hebben, dat Pasen in aantocht is. We zijn over de helft van de Veertigdagentijd!

De deugd die deze week aan bod komt is:



Moed
oftewel
Fortitudo

Jezus is op aarde gekomen om in alles de wil van God te doen. Hij heeft als nooit tevoren de liefde tot God en de liefde tot de medemens zichtbaar gemaakt. Zieken werden genezen, doven konden weer horen, blinden konden weer zien en veel meer! Zijn boodschap van vergeving van al onze fouten en de mogelijkheid om altijd weer opnieuw een begin te maken, omdat Hij van ons houdt, heeft Hij tot het einde toe volbracht.

Bij de weekopening hebben we de moed van Jezus belicht aan de hand van het verhaal van "Het laatste Avondmaal en de voetwassing". Jezus wist wat hem te wachten stond, nog voordat ze hem gevangen hadden genomen. Toch koos Hij ervoor met zijn leerlingen het Paasmaal te gebruiken. **"Vurig heb ik verlangd, voordat Ik ga lijden, dit Paasmaal met u te eten."** (Lukas 22, 15)



In het evangelie van Johannes lezen we: **"Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan."** (Johannes 13, 1)

Tijdens het avondmaal waste Jezus de voeten van zijn leerlingen en leerde hen (en ons) hiermee, dat daadwerkelijke liefde bereid is tot dienstbaarheid aan de ander.

Wanneer we de beschrijving van de deugd van deze week opzoeken lezen we:

Moed is de bereidheid de confrontatie met lichamelijke pijn, tegenslag en levensbedreiging, onzekerheid, angst en intimidatie aan te gaan en te doorstaan. Bij Jezus is deze moed onlosmakelijk verbonden aan zijn liefde voor elk van ons. Simon Petrus beweert ook van Jezus te houden en zegt: **"Heer, ik ben bereid met u zelfs gevangenis en dood in te gaan!"** Zijn moed en liefde voor Jezus houden echter geen stand: nog diezelfde dag verloochent hij Jezus!

Het leven plaatst ons soms in situaties, waarbij moed vereist is. Dit is bij voorbeeld het geval wanneer een ziekte of tegenslag ons treft.

We kunnen in alle situaties van één ding verzekerd zijn: Als we met Jezus zijn, zal Hij ons de moed, de kracht en de standvastigheid geven om alles te doorstaan!

