



Advent

De Adventperiode, de periode van voorbereiding op het Kerstfeest, is weer aangebroken. Het begint vier zondagen voor Kerst en duurt tot Kerstavond. Het woord 'advent' komt van het Latijnse 'adventus', hetgeen komst betekent. Wij **wachten** op de geboorte, de komst van Jezus. Tegelijkertijd wordt ook stilgestaan bij en **gewacht** op de 'wederkomst', dus de terugkomst van Jezus op aarde.

Het Vigdis Jonckheer Mensing College zal traditiegetrouw de spirituele beleving van dit prachtige feest de komende weken met de leerlingen, docenten, ouders en leiding zoveel mogelijk inhoud proberen te geven door ondermeer de Adventskrans met kaarsen op te hangen, met gebeden, met bezinningsteksten voor de ouders en betrokkenen, met zang en met toepasselijke kerstverhalen. Het onderwerp dat dit jaar gekozen is, luidt: **Even wachten**

Reflectie

Het is alsof wij op Curaçao niet kunnen wachten op Kerstmis. De volgende voorbeelden worden in dit verband genoemd. In de Curaçaose straten is het sinds eind november bijzonder druk. Veel automobilisten rijden hard en het lijkt erop alsof iedereen haast heeft. Vaak is het geduld van enkele weggebruikers ver te zoeken. Op bijna alle radiozenders zijn er sinds eind oktober 2018 al kerstliedjes te beluisteren. Conform onze gewoontes zijn gezinnen begonnen met het schoonmaken en het verven van hun huizen. De tuiniersbedrijven op het eiland hebben het al te druk met het schoonmaken en afvoeren van tuinafval. Hopelijk wordt dit afval niet in de mondi's gedumpt. De meeste kerstdiners met collega's, verenigingen of familieleden zijn reeds ingepland.

Echter, in al deze hectiek moeten wij ons toch afvragen of wij niet even rustig moeten wachten...., ja rustiger aandoen met de drukte naar Kerst toe, even pas op de plaats zetten en ons bezinnen op de werkelijke betekenis van het Kerstfeest. Vinden wij deze drukte echt fijn? Gaat het om het uiterlijk of is juist het innerlijke belangrijk? Gaat het om de kwantiteit van het leven of de kwaliteit van het leven?

Bijbel

Geïnspireerd door het thema van dit jaar: **Even wachten** wordt stilgestaan bij het volgend Bijbelverhaal uit het Oude Testament. Het betreft het verhaal van Esau en Jakob, de tweelingzonen van Isaäk en Rebekka. God had tegen Rebekka gezegd, toen ze nog zwanger, was: *"De zonen in uw baarmoeder zullen twee vijandige volken voortbrengen. De ene zal sterker zijn dan de andere, de oudste zal de dienaar van de jongste zijn".* **Genesis, hoofdstuk 25, vers 23.**

Isaäk was de opvolger van Abraham zijn vader. Het lag voor de hand dat Esau, als eerstgeborene, zijn vader op zou gaan volgen. Isaäk hield veel van Esau, maar Rebekka's lievelingskind was Jakob. God wou

het andersom, hetgeen Hij reeds bij de zwangerschap tegen Rebekka had gezegd. Maar Rebekka en Jakob konden niet **even wachten** en zijn ze zelf gaan “regelen” dat Jakob in plaats van Esau de zegen van zijn vader zou krijgen. Dit met alle gevolgen van dien. Toen Esau te weten kwam dat Jakob met een list de zegen van zijn vader had gekregen, wou hij Jakob doden. Rebekka hoorde dit en instrueerde Jakob om uit zijn geboorteland te vluchten.

In bovengenoemd verhaal blijkt ondermeer ook hoe Jakob, na te zijn gevlucht, een paar keer in zijn leven **even** geduldig moest **wachten**. Allereerst om met zijn geliefde vrouw Rachel te mogen trouwen (eerst 7 jaar en daarna nog eens 7 jaar) en vervolgens om terug te kunnen keren naar zijn geboorteland (20 jaar).

U wordt van harte uitgenodigd dit interessante verhaal te lezen in **Genesis, hoofdstukken 25 tot en met 33**. Ook een kinderversie van dit verhaal is boeiend om samen met uw kind(eren) te lezen dan wel voor te lezen.

Bezinning

Ter bezinning en als motivatie wordt **vers 7 van Psalm 37** meegegeven: dit vers zegt het volgende:

Blijf kalm en **wacht** op de Heer,
Erger je niet aan wie slaagt in het leven,
Aan wie met listen te werk gaat.

De inhoudelijke tekst spreekt voor zich en wij bevelen u aan deze tekst deze week in de praktijk toe te passen.

Afsluiting

Wij wensen u een goede eerste Adventweek vol met devotie toe!

