



Even wachten.....



Advent

De Adventperiode, de periode van voorbereiding op het Kerstfeest, is op zondag 2 december 2018 van start gegaan. Deze periode begint vier zondagen voor Kerst en duurt tot Kerstavond. Inmiddels zitten wij alweer in de tweede week van de Adventperiode.

Het Vigdis Jonckheer Mensing College zal gewoontegetrouw de spirituele beleving van dit mooie feest de komende weken met de leerlingen, docenten, ouders en leiding zoveel mogelijk inhoud proberen te geven door onder andere de week op de maandag te openen met de tweede Adventkaars aan te steken, met een korte opvoering, met een gebed voor te dragen, met zingen en met het verzenden van een bezinningstekst voor de ouders en betrokkenen. Het onderwerp van dit jaar is: **Even wachten**

Reflectie

Het feit dat u deze bezinningstekst onder ogen krijgt, is omdat u of een ouder van een leerling bent van het Vigdis Jonckheer Mensing College of aldaar werkzaam bent, dan wel samenwerkt met deze school, of omdat u op de een of andere wijze betrokken bent bij het Vigdis Jonckheer Mensing College.

Wij zijn bevoorrecht en gezegend dat wij of kinderen hebben oftewel dicht betrokken zijn bij kinderen. Kinderen zijn wonderen van God. Wij moeten dit koesteren en ons realiseren dat dit een prachtig iets is en niet aan iedereen is vergeven en dus niet vanzelfsprekend is.

Bijbel

Deze week komt de inspiratie uit Bijbelse verhalen van moedige vrouwen en mannen die geduldig moesten **wachten** op het krijgen van een kind. Ze moesten gewoonweg **even wachten**. Dit **wachten** kon vaak jaren duren. Het krijgen van een kind was in die tijd zeer belangrijk en als dat kind uitbleef, dan was het **wachten** erg lang.

In het hiernavolgende zullen wij zes verhalen (minder bekende en bekende) naar voren brengen.

Sara, de geliefde vrouw van Abraham, was onvruchtbaar. Later beloofde God dat dit koppel een groot nageslacht zou krijgen. Genoemde belofte herhaalde God. In de tussentijd bleef Sara **wachten**. Op een gegeven moment kwamen drie mannen bij Abraham. Één van hen vertelde dat Sara over een jaar een zoon zou hebben. Sara geloofde daar niets van en lachte in zichzelf. Bovengenoemde belofte werd wel vervuld: Isaäk werd geboren.

Rachel, de vrouw van Jacob, waar vorige week in de bezinningstekst bij is stil gestaan, was aanvankelijk onvruchtbaar. Jacob moest lang **wachten** om Rachel tot vrouw te krijgen. Eenmaal getrouwd, bleek dat Rachel geen kinderen kon krijgen. Na lange tijd besloot God om naar Rachel te luisteren en Hij verhoorde haar gebeden. Ook Rachel moest vaak in haar leven....**even wachten**. Op een zeker ogenblik werd zij zwanger en kreeg als eerstgeborene Jozef.

Manoah was met een vrouw getrouwd, die kinderloos bleef. Op een dag kwam een Engel van de Heer bij haar om te zeggen dat zij een kind zou krijgen en dat zij geen wijn of een andere sterke

drank mocht gebruiken. Ook mocht zij geen onrein voedsel eten. Ook zij moesten lang **wachten** om samen een kind te krijgen. Uiteindelijk kregen ze Simson als zoon. Omdat Simson aan God gewijd zou zijn, was het verboden dat zijn haar geknipt zou worden. Op het gedrag van Simson was later zeker het nodige aan te merken. Toch gebruikte God hem om de Filistijnen te verslaan.

Hanna was getrouwd met een man, die veel van haar hield, maar die nóg een vrouw had. De andere vrouw had wel kinderen. Deze situatie leverde Hanna veel problemen op, ook doordat zij veel door die andere vrouw werd gepest. Haar man troostte Hanna met de woorden dat zij voor hem meer waard was dan tien zonen. Hanna bad tot God en huilde daarbij. Uiteindelijk kreeg ze een zoon, Samuël. Het feit dat ze op een kind had moeten **wachten**, betekende niet dat ze verdoemd was. Samuël wijdde zich aan God en werd een belangrijk geestelijk leider van Israël.

Tot slot Elisabeth. Elisabeth was ook een vrouw, die geen kinderen had. Zij was een gelovige vrouw, die nauwgezet de wet volgde. Haar kinderloosheid was voor haar omgeving reden om haar te minachten. Toen haar man Zacharias tempeldienst had, verscheen Gabriel, een Engel van de Heer. Deze Engel zei onder andere dat Elisabeth een zoon zou baren. Zacharias geloofde dit niet meteen en kon door toedoen van de Engel een tijd lang niet spreken. Kort daarop raakte Elisabeth zwanger. Elisabeth moest tot haar oude dag **wachten** om moeder te worden van Johannes de Doper.

Bezinning

Uit deze verhalen kunnen ondermeer twee boodschappen worden gehaald.

Bovengenoemde uitgekomen vrouwen en mannen moesten lang wachten om samen een kind te krijgen. God besloot zelf wanneer Hij dit kind aan hen zou geven. God's tijd, is niet onze tijd. Wij moeten net als deze vrouwen en mannen, rustig **even wachten** en God het werk laten doen. Dit geldt voor alles! God kiest het juiste moment. Soms bid je tot God voor iets en je krijgt het niet. Of soms vraag je aan God om een bepaald object (bijvoorbeeld een eigen auto) en je krijgt iets anders (bijvoorbeeld een huis). God oordeelt dat het hetgeen Hij jou gegeven heeft (een huis) meer prioriteit geniet dan hetgeen je gevraagd hebt (de auto). Hij oordeelt het beste.

Het wachten op "dingen" is geen vloek. In feite gebruikt God het altijd om een zegen te voorschijn te halen als we Hem getrouw blijven. Het belangrijkste hierbij is dat wij ons vertrouwen in God blijven behouden.

De tweede moraal uit bovengenoemde verhalen is de volgende. Nu wij gezegend zijn met "onze" kinderen, moeten wij net als bovengenoemde Bijbelse personages "onze" kinderen blijven stimuleren om samen met ons op het spirituele pad te blijven lopen. Het zal niet altijd vanzelfsprekend zijn, maar dat is onze taak als ouders, als opvoeders en als mensen die werkzaam zijn in het onderwijs. Wij moeten in deze soms ook geduldig zijn en soms moeten wij **even wachten**. Door dit gedrag te tonen, kan het voorkomen dat "onze" kinderen ook door God uitverkoren zijn om de toekomstige leiders van onze gemeenschap te worden.

Afsluiting

Wij wensen u een prettige en gezegende tweede Adventweek toe!

