



## Even wachten.....



### Advent

Het lijkt dat de viering van de komst van Jezus echt niet lang op zich zal laten wachten, want wij zijn inmiddels alweer in derde week van de Adventperiode beland. Voor wat betreft onze kinderen betekent het nog maar drie dagen en dan doet de kerstvakantie haar intrede.

Het Vigdis Jonckheer Mensing College zal deze week de voorbereidingen op de viering van het Kerstfeest continueren, waarbij een climax zal worden bereikt, waarna de viering voor dit jaar wordt afgesloten.

Het thema dat dit jaar is gebruikt voor de Adventperiode is: **Even wachten .....**

### Reflectie

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een mens gemiddeld 15.000 uur (625 dagen) in zijn leven moet wachten. Het wachten kan zijn op uw kind dat u om 12.30 uur van school haalt, doch nog lekker met andere klasgenoten blijft kletsen, of het wachten bij Kranshi (Burgelijke Stand) voor het ophalen van een officieel document, of het wachten op uw capuccino bij Starbucks of simpelweg het wachten voor een rood stoplicht. Het wachten kan soms als vervelend worden ervaren of ons inziens lang duren.

Vaak lijkt het ook erop dat wij eindeloos op God moeten wachten. Dit wachten kan soms frustrerend werken, maar het kan heel waardevol zijn. Het is goed om geduldig te zijn. In dit verband citeren wij twee verzen uit de Bijbel die ons aangeven dat wij in het leven geduld moeten hebben.

Klaagliederen 3 vers 26: **Het is goed rustig te vertrouwen en te wachten op de hulp van de Heer.**

Spreuken 14 vers 29: **Wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht.**

### Bijbel

Een Bijbels personage die ook kan meepraten over lang wachten is David. Wij kijken even terug op het verhaal van David. Hij was nog maar 16 jaar oud toen hij tot koning werd gezalfd, maar hij werd pas koning toen hij 30 jaar was. Hij wachtte 14 jaar. In de tussentijd werd hij achtervolgd en opgejaagd door koning Saul, die hem liever kwijt dan rijk was. Toch bleef David hoopvol en **wachtte** totdat God zijn belofte zou waarmaken. Blijkbaar was zijn tijd nog niet gekomen.

David schrijft zelf in zijn Psalm 27 vers 14 de volgende motiverende en inspirerende woorden:

**Wees sterk en wacht op de Heer. Laat uw hart sterk zijn en krachtig door altijd op de Heer te wachten.**

Ook Johannes de Doper was zich ervan bewust dat hij **even** moest **wachten**. In Lukas 7 verzen 18 tot en met 33, staat het mooi aangegeven. Wij citeren de verzen 18 en 19: **De discipelen van Johannes de Doper hoorden wat Jezus allemaal deed en vertelden het aan Johannes. Die stuurde twee van hen**

naar Jezus toe met de vraag: “Bent u nu de Christus of moeten wij blijven wachten op iemand anders”.

### Bezinning

Ook bovengenoemde Bijbelse personages: David en Johannes zijn ons tot voorbeeld. God heeft hun uitgekozen om een belangrijke rol in zijn plan te spelen. In dit verband moesten zij geduldig zijn. Ze moesten **wachten** en God zijn werk laten doen. Dit geduld hebben ze opgebracht.

Het wachten op de komst van Jezus is nabij. Het duurt niet lang meer. Maar net zo belangrijk is het wachten op de wederkomst van Jezus. Wij weten niet wanneer dat is en daarom moeten wij voorbereid zijn. Hoe kunnen wij dat doen? Door het volgende ten toon te spreiden:

1. Door waakzaam en nuchter te zijn;
2. Met helder inzicht en fijnvoeligheid;
3. Door ijverig en trouw te zijn;
4. Door behoedzaam te zijn.

### Afsluiting

Afsluitend willen wij u een *zeer fijne afronding van de Adventperiode toewensen vol spiritualiteit, gevolgd door een Zalig Kerstfeest op 25 en 26 december 2018. Voor het jaar 2019 spreken wij de wens uit dat het komend jaar een gezegend, gezond en leerzaam 2019 voor u en uw familie zal zijn.*

