



Willemstad, 11 maart 2019.

Beste ouders,

Een goede, gezegende week toegewenst en een Vastenperiode vol devotie!

Woensdag is de Veertigdagentijd ingeluid en gisteren was het reeds de eerste zondag van de Vasten! We hebben hoopvolle lezingen kunnen horen.

Ons begin en het begin van de wereld ligt bij God. Of we geloven in de evolutie of de theorie van de "Big Bang", dat eerste begin ligt bij God! Het is God die in contact treedt met de mensen vanuit zijn liefde voor de mens. Het is God zelf die zich geopenbaard heeft vanaf het begin en zijn Volk uitgekozen heeft. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob en van al hun nakomelingen. Het is deze zelfde God, die zijn Volk bevrijdt van de slavernij en hen uit Egypte leidt naar het Beloofde Land met de belofte:

Straks zult u het land binnengaan dat de HEER, uw God, u als grondgebied zal geven. U zult het in bezit nemen en er gaan wonen.. U zult er de oogst kunnen binnenhalen..... (Deuteronomium 26)



Na deze eerste lezing, hebben we mee kunnen bidden uit **Psalm 91: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont die kan zeggen tegen de HEER: "Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik."**

Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken.... Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen.....

En God zegt: Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef je antwoord, in de nood zal ik bij je zijn.....



In de brief van Paulus lezen we:

Als uw mond belijdt dat Jezus de HEER is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered!

In het Evangelie van **Lucas, hoofdstuk 4** lezen we hoe Jezus zich veertig dagen lang liet leiden door de heilige Geest in de woestijn en hierdoor standvastig bleef in het geloof toen de duivel hem tot drie keer toe op de proef probeerde te stellen.

Ons eigen leven lijkt soms op een woestijn: het kan saai en dor zijn, gevuld door verdriet, depressie, ziektes en pijn.....en we weten dat we door deze woestijn heen zullen kunnen trekken, indien we ons laten leiden door diezelfde heilige Geest, die Jezus geleid heeft. Dat we net als het Volk van God in het Oude Testament, het Beloofde Land zullen kunnen binnentrekken en dat we geen angst hoeven te hebben, want als we bij God onze toevlucht zoeken, dan worden we altijd gered!
Amen!

