



Willemstad, 18 maart 2019.

Beste ouders,

Een goede, gezegende week toegewenst!

In het boek **Genesis**, hetgeen het eerste boek van de Bijbel is, lezen wij in **hoofdstuk 15** dat JHWH (God) Abram naar buiten leidde en zei: **‘Kijk eens naar de hemel en probeer of je de sterren kunt tellen. Zoveel nakomelingen zul je krijgen.’** Abram vertrouwde op de Heer en de Heer zag daarin een bewijs van zijn oprechtheid. Anders gezegd: ‘God rekende hem dat als gerechtigheid aan’, hetgeen een intense bekrachtiging van de kant van God aanduidt. Zonder dat het woord zelf valt, is hier al sprake van ‘verbond’, zoals dat in het verloop van de tekst met woorden en beelden krachtig naar voren zal komen. En dit verbond dat God met mensen wil sluiten, met zijn Volk, houdt een grote toekomst in.



Vandaag gaat het ook over wachten. **Psalm 27** eindigt met een oproep om te wachten. En niet zomaar wachten, maar wachten op de Heer, wachten op God dus. Ook dat kan soms aan de orde zijn. En ook dat kan zwaar zijn, want er kunnen periodes in je leven zijn waarin God, voor een kortere of langere tijd, afwezig lijkt te zijn. En van tevoren is niet te zeggen hoe lang zo’n periode gaat duren. Je moet maar afwachten.

Maar er kunnen ook tijden zijn waarin je geloof bijzonder sterk is. Tijden waarin je leeft met God en je zijn nabijheid ervaart. En dat kan allerlei redenen hebben. Doordat je bijvoorbeeld Gods troost ervaart in een tijd van verdriet, of dat je merkt dat God je kracht geeft, om door te gaan na een moeilijke periode. Of dat je juist Gods zegen ervaart in een tijd van blijdschap en vreugde, bijvoorbeeld als je een kind krijgt of samen met je gezin een leuke reis hebt gemaakt. **God is er voor**

mij, Hij zorgt voor mij! Hij is mijn Licht en mijn behoud! Bij Hem ben ik veilig!



God roept ieder van ons volgens Zijn doel en verzekert ons ervan dat in alle dingen Zijn goedheid blijft volharden. God verwacht van ons dat we ons steeds blijven inzetten om een positieve persoonlijke groei te hebben. Deze geestelijke groei is een keuze en is noodzakelijk om onze relatie met God, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest te verdiepen. Groeien in ons geestelijke leven en spiritualiteit, is het verlangen om in ons dagelijks leven steeds rechtschapener en steeds meer als Christus te worden. In het evangelie van deze week (**Lucas 9.28-36**) merken wij dat in vers 29-31 Jezus in gebed getoond wordt. Hij verandert van uiterlijk en wordt één en al licht. We zien Jezus in een flits in zijn ware gedaante, in de witte kleren van Pasen waarmee zijn reis naar Jeruzalem eindigt. De evangelist Lucas verhaalt ons ook dat Mozes en Elia met Jezus in gesprek zijn. Laatst genoemden vertegenwoordigen de Oude Schrift, de Wet en de Profeten. Hun aanwezigheid werpt een bijzonder licht op Jezus en zijn (lijdens)weg. De verzen 34-35 van Lucas 9 geven ook een belangrijk fragment mee. De wolk die hen bedekt is een aanuiding van Gods aanwezigheid en net als bij Jezus doop klinkt er de stem uit de wolk. **“Deze is mijn geliefde Zoon. Luister naar Hem.”** Zo krijgen de leerlingen van Godswege bevestigd dat Jezus op een unieke wijze met God verbonden is. Tot slot: De lezingen van deze zondag tonen een hele ontdekkingsreis. Wij zijn onderweg naar Pasen en we gaan samen kijken wat ons het meest geraakt heeft. Uiteraard zullen daarbij de ervaringen en de vragen van ons eigen leven en tijd een rol spelen.

