



Willemstad, 8 april 2019.

Geachte ouders,

Een goede, gezegende week!

Het is bijna niet te geloven, maar de komende zondag is het al Palmpasen! Met de kinderen blikken we al vooruit en leggen we hen uit hoe een Palmpasenstok te maken voor onze Palmpasenprocessie van volgende week maandag!

Maar voordat het zover is, heeft het even weer zin om stil te staan bij al de mooie lezingen van afgelopen zondag.

Als het **Volk van God** horen we reeds in de eerste lezing wijze en troostende woorden van de profeet Jesaja (oftewel Isaias):

“Denk niet meer aan het verleden en sla geen acht op wat reeds voorbij is. Ik onderneem iets nieuws, het begin is er al: zie je het niet???” (Jes. 43, 16-21)

Hoe vaak is het, dat we niet ten volle genieten van het heden, dat we niet in het moment kunnen zijn, omdat we nog denken aan het verleden? Hoe vaak realiseren we ons niet, dat het verleden voorbij is en als we het heden niet met beide handen aangrijpen, dat zal het heden ook gauw genoeg tot het verleden behoren! Onze God is altijd nieuw, altijd bereid om een nieuw begin te maken met elk van ons!



Het kan zijn dat het leven niet meezit, dat we problemen, verdriet of tegenslagen ondervinden. Dan klinkt Psalm 126 ons in de oren als troost:

“Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, zal thuiskomen met gejuich.”

Vandaar dat we in de tweede lezing uit de brief van Paulus aan de Filipenzen kunnen lezen: ***“Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat vóór me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus roept.”***

Het beste van alles is, dat God ons altijd de kans geeft om een nieuw begin te maken. In het evangelie (Joh. 8, 1-11) hebben we kunnen lezen hoe de schriftgeleerden en Farizeeërs een vrouw bij Jezus brachten die op overspel betrap was.



De Wet schreef voor dat zo'n vrouw gestenigd moest worden. Alle aandacht was gericht op het antwoord van Jezus. Aan de ene kant zegt Hij: ***“Wie zonder zonde is, laat die de eerste steen werpen.”*** Aan de andere kant zegt Hij tot de overspelige vrouw: ***“Ga naar huis en zondig niet meer.”*** Door dit antwoord praat Hij niet goed, wat de vrouw gedaan heeft, want fout blijft fout! Hij geeft de vrouw de kans om een nieuw begin te maken, om het voortaan anders te doen.

En dat is precies wat Hij van ons verwacht in deze Veertigdagentijd:

Vergeet wat achter je ligt, maak niet dezelfde fouten en begin opnieuw!

