



Willemstad, 15 april 2019.

Geachte ouders,

Een goede, gezegende, korte week toegewenst!

We zijn beland in de **Goede Week!** Als **Volk van God** is deze week de belangrijkste week van alle weken: het is de week waarin we onze verlossing vieren en het feit dat we eeuwig leven hebben!

Gisteren was het Palmzondag en vanmorgen tijdens de Palmzondagprocessie staan we nogmaals hierbij stil met de kinderen.

Reeds aan het begin van de mis is er gelezen uit het Evangelie van Lucas, over de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen onthaalden hem als de Koning en zwaaiden met palmtakken en spreidden hun mantels over de grond voor hem. De vraag is: **welke of wat voor soort Koning zagen ze in Jezus?** Dez vraag wordt ook vandaag aan ons gesteld!



De eerste lezing ging over de “Dienaar des Heren” en daar lezen we onder andere: **“Elke morgen spreekt Hij zijn woord, elke morgen richt Hij het woord tot mij en ik luister met volle overgave...Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten, en mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden en bespuwden.” (Jes. 50, 4-7)** Deze tekst verwijst

naar het lijden van Jezus, die in alle de wil van de Vader wilde volbrengen.

Daarom lezen we uit de brief van Paulus aan de Filipenzen: **“Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood, tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend, die boven alle namen is: Jezus Christus is de Heer, tot eer van God de Vader!” (Fil. 2, 8-9)**

De mensen die Jezus onthaalden, hadden niet door **WIE** Hij was! Ze wisten niet dat Hij de Zoon van God zelf was en dat Hij met een doel naar de aarde gekomen was: om ons te redden en eeuwig leven te schenken. En dit alles uit **LIEFDE!** Hij was en is **de Heer!** Hij is de Heer die wij volgen, onze Koning! **HOE** volgen we Hem?

Hebben we Hem daadwerkelijk aanvaard als onze **Heer en Meester?** Laten we Hem ons leven leiden? Laten we Hem het verloop van ons leven voor ons bepalen?

Hebben we ons leven in zijn handen overgedragen? Geloven we in Hem en vertrouwen we Hem onvoorwaardelijk? Houden we van Hem en hoe? Deze week volgen we Hem gedurende zijn laatste dagen op aarde tot het einde toe. En we vieren van harte zijn verrijzenis met Pasen, als het mysterie van ons geloof. Als de Koning en de Heer die Hij is, zelfs over de dood door zijn opstanding!

