

Geachte ouders,

Een goede, gezegende week!

Regentijd

We zitten midden in de regentijd. Ook als het regent, blijft het schoolterrein droog en veilig. De wegen die naar de school toe leiden raken doorgaans wel onder water. Dit kan het brengen en ophalen van de kinderen bemoeilijken.

Omdat de klaslokalen geen lekkage hebben, is er op zich geen reden om kinderen naar huis te sturen, wanneer het hard regent. Overigens kan de school nooit op eigen houtje bepalen of kinderen eerder opgehaald mogen worden en dit via de media bekendmaken.

Alleen het Schoolbestuur heeft dit recht, na contact met de overheid.

Als het om 12.00u hard regent en de toegangswegen zijn allemaal onder water, dan kan het MT overwegen om de schoolpoort iets eerder open te maken, zodat ouders die vroeg zijn hun kind(eren) kunnen ophalen bij de klas. Hierdoor vermijden we dat om half één bijna 500 ouders tegelijk de kinderen moeten ophalen. Hoe pakken we dit aan?

- De leerkrachten worden op de hoogte gesteld.
- De poort wordt open gezet, ten teken dat ouders naar binnen mogen lopen.

Gelieve nooit zelf het hek open te maken en door te lopen naar de klas. De klassenleerkracht kan u toch uw kind niet mee laten nemen, zonder toestemming van het MT.

Halloween

Deze dagen is Halloween erg in trek. Zoals inmiddels hopelijk al bekend, doen we als katholieke school hier **niet** aan mee.

Een fijne dag verder!

Met vriendelijke groeten,

M.F. Halman-Nicolaas, dir

