

Willemstad, 6 december 2021.

Geachte ouders,

Een gezonde en gezegende week toegewenst!

Vanmorgen hebben we de tweede kaars aangestoken en kijken we uit naar de komst van het Licht! Het sub-thema van deze week dat behandeld wordt met de kinderen is:

Geef licht op school! HOE?

In de Bijbel lezen we bij de profeet Jesaja, over het Kind waarvan we de geboorte zullen vieren over niet al te lange tijd:

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt Hem:

Wonderbare Raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.” (Jes. 9,5)



Jezus wordt de Vredevorst genoemd. Vaak denken we bij het woord “vrede” aan de afwezigheid van oorlog en onenigheid.

Wat Jezus ons echter leert is:

- Wees goed voor elkaar, houd van elkaar
- Vergeef elkaar elke keer opnieuw
- Bemiddel bij conflicten en ruzies
- Denk aan wie eenzaam is, denk aan de armen
- Schenk troost en hulp aan wie dit nodig hebben
- Leef, geloof in God en doe hierbij wat God van je vraagt
- Wees de beste versie van jezelf!

Dit heeft Hij ons voorgeleefd en het resultaat hiervan zal zijn: **Vrede!**

Vrede in je hart, op het werk, thuis, kortom vrede overal!

Jezus zegt zelf:

“Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet kan geven. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet!” (Joh. 14,27)

Als we leven, zoals onze Vredevorst ons heeft voorgedaan, dan geven we licht door, waar we ook zijn en zeer zeker, **geven we dan licht door op school!**

