

Willemstad, 13 december 2021.

Geachte ouders,

Een goede en gezegende week toegewenst!



We zijn over de helft van de advent! De derde kaars is vanmorgen aangestoken, het Licht, de geboorte van Jezus komt dichterbij!

Het sub-thema dat deze week met de kinderen behandeld wordt is: **Geef het licht aan je medemens!**

De derde zondag van advent is de zondag van **vreugde**. Deze zondag wordt ook wel gaudete -zondag genoemd, wat betekent: verheugt u of wees blij! Gisteren is in de kerk een mooi stukje gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi:

“Verheugt u in de Heer ten alle tijde: ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” (Fil. 4, 4-7)

Wanneer we geloven dat God nabij is en dat we God alles wat we nodig hebben kunnen vragen, dan hoeven we ons geen zorgen te maken en dan kunnen we blij en vriendelijk zijn.

In het evangelie van gisteren vragen de mensen aan Johannes de Doper: Wat moeten wij dan doen? Het antwoord van Johannes is duidelijk:

“Wie twee stel kleren heeft, moet delen met wie niets heeft, en wie voedsel heeft moet hetzelfde doen.” (Luc. 3, 10-18)

Johannes vraagt feitelijk om te denken aan je medemens en aan de noden van die medemens die minder heeft dan jij hebt.

Door dit te doen, brengen we vreugde aan anderen en aan onszelf. Door dit te doen geven we het licht door aan onze medemens. We werken dan mee aan Gods plan van Liefde, die zijn Eniggeboren Zoon naar de aarde zond als Licht van de wereld, opdat al wie in Hem gelooft niet zal sterven, maar zal leven tot in eeuwigheid!

