



Willemstad, 4 april 2022.

Geachte ouders,

Een goede, gezegende week toegewenst!
We zijn reeds beland bij de vóórlaatste week voor Pasen en ons thema voor deze week is:

De liefde van Jezus voor ons



Deze week wordt het verhaal uit het evangelie van **Marcus, hoofdstuk 10 vers 13 – 16** behandeld met de kinderen. We lezen dat de mensen kinderen hadden gebracht bij Jezus met de bedoeling, dat Hij ze zou aanraken. De leerlingen van Jezus berispte hen en stuurde hen weg. Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen: ***“Laat de kinderen tot Mij komen en houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan hen wie is zoals zij. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hen de handen op te leggen.”***

Kinderen zijn open, onbevangen en ze zijn erg ontvankelijk voor de liefde van God. Kinderen zijn welkom bij Jezus; Hij houdt van ze op een speciale manier!

Ooit hebben we ons kind laten dopen, met de bedoeling het te laten opgroeien in geloof. Geloofsopvoeding is een bewuste, actieve daad waar ouders voor kiezen om door te geven aan hun kind. Het is tevens een uiting van hun eigen geloof in God en zijn liefde. Als dit niet

gebeurt, dan blijven kinderen onwetend van de grote liefde van God en de beleving hiervan. Als ouder willen we alles doen om ons kind de beste opvoeding te geven. We kiezen de beste voeding, de beste dokter als het kind ziek is, de beste school, maar kiezen we in de praktijk ook voor het beste en het grootste v.w.b. het geloof? Voeden we ons kind op vanuit ons geloof in God, vragen we hierbij om de hulp van de heilige Geest? Of geloven we dat de katholieke school deze taak van ons dient over te nemen?

In de tekst uit de Bijbel voor deze week zegt Jezus om de kinderen bij Hem te laten komen en hen hierbij niet tegen te houden en niet te hinderen. Er zijn vele vormen waarbij we kinderen kunnen hinderen om bij Jezus te komen:

- Is Jezus/God de centrale persoon in ons huis?
- Bidden we met onze kinderen?
- Passen we de normen en waarden, die God ons voorhoudt toe in de opvoeding?
- Geven we onze kinderen altijd het goede voorbeeld?
- Gaan we zelf naar de kerk?
- Leren we onze kinderen om God te danken?
- Bij ziekte, problemen, angsten keren we ons dan tot Jezus om hulp?

Hoe ontvankelijk kinderen ook mogen zijn voor God en het geloof, het zal van ons afhangen of dit geloof kan groeien, of onze kinderen Jezus en zijn liefde voor hen, zullen ervaren in hun leven.

