



Willemstad, 11 april 2022.

Geachte ouders,

Een goede en gezegende week toegewenst!

We zijn aldus beland in de Goede Week of de Heilige Week!

Hoe kan het, dat deze week de Goede Week wordt genoemd, terwijl er op het eerste gezicht niets goeds is gebeurd?

Deze week vertelt ons van de grote liefdesdaad van Jezus, die voor ons alles heeft gegeven om ons te verlossen. Met de kinderen zullen we stilstaan bij de grote liefdesmomenten van deze week:

Palmzondag



Willens en wetens, dat hij zal lijden en sterven, gaat Jezus naar Jerusalem. Hij wordt onthaald als koning, maar Hij weet dat het niet lang zal duren, voordat hetzelfde volk dat hosanna zingt, enkele dagen later zal roepen: Kruisig hem! Waar staan wij? **Is Hij onze Koning** of maakt het voor ons niet uit als Hij gekruisigd wordt?

Laatste Avondmaal



Jezus eet samen met zijn apostelen voor het laatst en vertelt hen, dat de tekenen van het joodse Paasmaal, brood en wijn, verheven worden tot zijn Lichaam en Bloed voor onze redding. Tevens vraagt Hij: "Blijf dit doen om Mij te gedenken".

Denken we eraan om Hem op te zoeken in de eucharistie?

Goede Vrijdag



"Er bestaat geen grotere liefde, dan je leven te geven voor je vrienden". Jezus zegt dit, maar tegelijkertijd geeft Hij een nog grotere dimensie aan zijn liefde, door ook zijn leven te geven voor zijn vijanden en voor hen die Hem niet accepteren. Hij geeft ons zijn leven, zijn liefde. **Wat geven we Hem in ruil?**

Hij is verrezen!

Het graf is leeg! Jezus is niet meer daar; Hij leeft! Hij verschijnt aan Maria en anderen, die getuigenis afleggen dat Hij leeft! Hij leeft **nu** nog: in het hart van eenieder die in Hem gelooft, in eenieder die bereid is Hem het middelpunt te maken van zijn/haar leven. En omdat Hij leeft, is er toekomst, is er hoop, is er eeuwig leven!

