



Willemstad, 7 maart 2022.

Geachte ouders,

Een goede en gezegende week toegewenst en een **vastenperiode** vol devotie!

Inmiddels zijn we sinds afgelopen woensdag, toen we Aswoensdag hebben gevierd, beland in de vastentijd.

Net als andere jaren willen we als katholieke school de komende tijd extra aandacht besteden aan de spirituele vorming van onze kinderen. Dit jaar is ons vastenthema:



Dit thema is per week onderverdeeld in sub-thema's. Hierbij een overzicht hiervan, zodat u ook thuis samen met uw kind(eren) hier aandacht aan kunt besteden.

7 – 11 maart:	Wat is liefde
14 – 18 maart:	Liefde voor Jezus
21 – 25 maart:	Liefde voor jezelf
28 maart – 1 april:	Liefde voor je medemens
4 – 8 april:	Liefde van Jezus voor ons
11 – 15 april:	De weg van liefde

Bij elk sub-thema wordt een tekst uit de Bijbel behandeld met de kinderen tijdens de weekopening, om het sub-thema te verduidelijken.

De tekst van deze week is uit **de eerste brief van Johannes 4, 7-21: een oproep om te leven vanuit de liefde van God, die zelf Liefde is!**



Hij heeft ons zo liefgehad, dat Hij zijn enige Zoon heeft gezonden om ons te bevrijden.

In het evangeliestuk dat gisteren in de kerk is voorgelezen, probeert de duivel Jezus tot driemaal toe op de proef te stellen, nadat Jezus gedurende veertig dagen in de woestijn was en niet had gegeten. Jezus houdt zich schrap en geeft niet toe. Dit doet Hij niet uit angst voor zijn Vader, maar uit liefde: Hij streeft in alles de wil van de Vader te doen, omdat **Hij van Hem houdt!**

In de eerst brief roept Johannes ook ons op om elkaar lief te hebben: **“Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde!**

Er is in de liefde geen vrees, geen angst; de volmaakte liefde drijft angst uit.” (1 Johannes 4, 8 en 18)

Vrees/angst is momenteel erg actueel, als we uitgaan van de oorlog die nu gaande is in Oekraïne. We leven in angst en onzekerheid over wat er komen gaat. Ook kinderen kunnen last krijgen van deze angst als ze de beelden zien op de sociale media. Laten we in deze vastentijd samen bidden om vrede en laten we zelf vrede scheppen door elkaar lief te hebben.

