



Willemstad, 14 maart 2022.

Geachte ouders,

Een goede, gezegende week toegewenst vol devotie!

Voor de tweede week van vasten is ons thema:

## Liefde voor Jezus



De tekst uit de Bijbel die we deze week met de kinderen zullen behandelen is uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 15, 9-17.

***“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad.”(vers 9)***

Jezus geeft ons in dit stukje het gebod, om van elkaar te houden zoals Hij ons heeft liefgehad. (vers 12)



En in deze tijd gedenken we hoe Hij zijn leven heeft gegeven voor ons, uit liefde, opdat wij een gelukkig en eeuwig leven kunnen bezitten.

Hij noemt ons zijn vrienden, maar **zijn wij daadwerkelijk ook een vriend van Hem?**

Net als Hij in alles de wil van de Vader wilde doen uit liefde voor Hem, zo zegt Hij dat wij pas zijn vrienden kunnen zijn, als we doen wat Hij gebiedt, wat Hij wil!

Eigenlijk zeggen we dit zelf ook telkens als we het Onze Vader bidden:

***“Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.”*** Maar wat betekent dit?

Wanneer we bidden om de universele doorzetting van Gods wil, vragen we dat

het op aarde en in onze harten zo wordt als het in de hemel al is.

Zolang wij nog op onze eigen plannen, onze wil en onze voorstellingen inzetten, kan de aarde niet tot hemel worden.

De ene wil dit, de andere dat.

We vinden ons geluk echter wanneer we **samen** willen wat God wil.

Bidden betekent: stukje bij beetje Gods wil op deze aarde de ruimte geven.

Het nieuws gaat dagelijks voornamelijk over ruzie, conflicten en oorlogen, waarbij de ene dit wil en de andere dat.

Ook in huis bij ons of op school in de klas, kan er onenigheid zijn, omdat we niet altijd samen hetzelfde willen, omdat we niet samen ons houden aan het gebod van de liefde.

Gisteren is tijdens het evangelie de tekst uit Lucas gelezen over de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. Petrus, Johannes en Jakobus waren getuige hiervan. (Luc. 9, 28b-36) Op een gegeven ogenblik kwam er een wolk aandrijven die hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk, die zei:

***“Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene. Luister naar hem!”*** (vers 35)

Ook hier horen we wederom, dat we naar Jezus moeten luisteren.

Laten we in deze veertigdagentijd samen thuis en op school, proberen de wil van God, van Jezus te doen. Laten we samen proberen om meer ruimte te scheppen voor God, voor gebed, voor elkaar om zo te laten zien, dat wij ook liefde voor Jezus hebben door zijn wil te doen, elke keer opnieuw!

