



Willemstad, 28 maart 2022.

Geachte ouders,

Een goede, gezegende week toegewenst!  
Gisteren was het halfvasten, oftewel **zondag Laetare**, een blijde zondag, daar Pasen steeds dichterbij komt!  
Voor de vierde vastenweek is ons thema:

## Liefde voor je medemens

Met de kinderen zullen we dit behandelen aan de hand van het verhaal van 'de barmhartige Samaritaan'. Dit verhaal vinden we terug in de Bijbel in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 10, vers 25-37.



Een wetgeleerde stelde Jezus de volgende vraag: **“Wie is mijn naaste?”** Op een andere manier gesteld: Voor wie ben ik verantwoordelijk, voor wie moet ik zorgen? Leden van mijn eigen familie of mijn eigen ras? Of iedereen???

Hierna vertelt Jezus het verhaal van de man die van Jeruzalem naar Jericho reisde en werd overvallen door rovers. Hij werd mishandeld en halfdood achtergelaten. Een priester en een leviet kwamen langs, maar liepen in een boog om de man heen. Toen kwam een Samaritaan die op reis was langs. Hij zag de man en kreeg medelijden met hem. Hij trad op hem toe, verzorgde zijn wonden, tilde hem op zijn rijdier, bracht hem naar een herberg en

zorgde voor hem. De volgende morgen betaalde hij de waard van de herberg vooruit om voor de man te zorgen, omdat hijzelf verder moest reizen. Hij verzekerde de waard, dat hij bij zijn terugkomst hem zou betalen als hij meer had besteed aan de zorg voor de man. Jezus eindigt het verhaal met een wedervraag aan de wetgeleerde: “Wie van deze drie lijkt de naaste te zijn van de man die overvallen was? De wetgeleerde antwoordde: **“Degene die hem barmhartigheid betoond heeft.”**

Jezus antwoordt dan: **“Ga dan en doe evenzo!”**

Feitelijk zegt Jezus hiermee, dat we een naaste moeten zijn van onze broer/zus in nood, ongeacht zijn huidskleur, sociale status of nationaliteit. Als we het gebod om van onze naaste te houden zien als een verplichting, dan gaan we voorbij aan het feit van wat God eigenlijk bedoelt. We moeten een goede Samaritaan zijn voor wie ons nodig heeft en dit betekent dat we ons afkeren van welke vorm van discriminatie dan ook: iedereen heeft recht op een goede, liefdevolle, belangeloze behandeling van ons. Het is goed om hierbij stil te staan met onze kinderen in deze veertigdagentijd. Kinderen worden geboren zonder vooroordelen v.w.b. de huidskleur van een ander of de sociale status. Door hen voor te doen wat het betekent om van je naaste te houden, zullen ze dit gedrag van ons imiteren, wanneer ze situaties tegenkomen, waarin van hen verwacht wordt om een goede Samaritaan te zijn.

