

Willemstad, 28 november 2022.



Geachte ouders,

Een goede, gezegende week toegewenst!

Het jaar loopt ten einde en we zijn vanmorgen samen met de kinderen gestart met de Adventperiode. Onze eerste kaars brandt al en dit jaar hebben we als thema:

“De STER...naar een betere wereld.”



De Bijbel vertelt ons, hoe een ster aan de hemel het teken was van de geboorte van Jezus in Bethlehem. Deze ster leidde ertoe dat de drie Wijzen uit het Oosten op reis gingen, op zoek naar een koning, die geboren zou zijn.

De ster was voor de Wijzen het spoor, dat ze volgden om te komen bij het Kind. De ster was niet het doel op zich, maar een middel om het Kind te vinden.

De komende vier weken gaat wij ook op zoek naar het spoor, om dichterbij Jezus te komen. Maar hoe loopt dat spoor?

Om de ster te volgen, moeten we misschien anders proberen te kijken? Moeten we misschien “naar binnen” kijken, naar ons leven en ons afvragen: leidt het spoor (het leven) dat ik nu leid naar een betere toekomst voor mij, naar een betere wereld voor ons allemaal? Leidt “de ster” die ik nu volg mij naar Jezus toe?

Samen met de kinderen doen we dit aan de hand van het Kerstverhaal, verdeeld over de verschillende weken.

In het eerste gedeelte van het verhaal, dat vanmorgen verteld en uitgebeeld is tijdens de weekopening, zijn we uitgegaan van de evangelist Lucas. We lezen,

- dat Maria, die verloofd was met Jozef van de engel Gabriël te horen krijgt, dat ze door God uitgekozen is om een kind te krijgen door tussenkomst van de heilige Geest en dat ze dat kind Jezus moet noemen.
- dat op bevel van keizer Augustus een volkstelling gehouden zou worden en dat Maria en Jozef naar Bethlehem moesten om zich daar te laten inschrijven.
- dat Maria een kindje verwachtte en het bijna tijd was voor de geboorte van het kind.

Al met al gebeurt er eigenlijk een heleboel tegelijk in het leven van Maria en Jozef. In geloof gaan ze op weg, lopen ze naar een toekomst die voor hen niet duidelijk is.

Hoe staat het met ons leven?

Ook in ons leven gebeurt er soms een heleboel tegelijk. We hebben een heleboel verantwoordelijkheden en taken: onze kinderen, ons huwelijk, ons werk, onze ouders die op leeftijd zijn en onze aandacht verdienen en meer. Als voorbereiding op de feestdagen komt er nog wat extra drukte bij. We zijn al plannen aan het maken voor de feestdagen, de winkels en supermarkten worden drukker en ga zo maar door.....

Is het niet juist dan, dan we even stil moeten staan, op adem moeten komen en wat reflectie moeten doen over wat er in ons leven aan het gebeuren is? Is het Kerstfeest misschien voor ons niet een zoekopdracht, waarbij we vier weken lang naar dit feest toeleven?

