

Willemstad, 5 december 2022.

Geachte ouders,

Een goede, gezegende week toegewenst! ✨

Vanmorgen hebben we de tweede kaars aangestoken en is het tweede deel van het kerstverhaal voorgelezen en uitgebeeld tijdens de weekopening. Ook deze week is het verhaal aan de hand van het evangelie van Lucas en draait de kern om de volgende zaken:

- ✨ Jozef en Maria zijn op weg naar Bethlehem.
- ✨ Ze zijn op zoek naar een verblijfplaats om de nacht door te brengen, **maar vinden er geen.**
- ✨ Het uur breekt aan waarop Maria moeder zal worden.
- ✨ Ze brengt haar zoon ter wereld, wikkelt hem in doeken en legt hem in een kribbe.



Zoals vorige week al vermeld, is ons thema van dit jaar **“De STER...naar een betere wereld.”** We zijn net als de drie Wijzen op weg naar Bethlehem, op weg naar het Kerstfeest. Maar wat houdt dit voor ons feitelijk in?

Kan het misschien nog zo zijn in onze tijd, dat het Kind geboren moet worden, maar dat er geen plaats is voor Hem? Jozef en Maria waren op zoek naar een verblijfplaats voor het Kind. Is het Kerstkind nog steeds op zoek naar plaatsen, naar harten, om geboren te worden?

In het evangelie, dat gisteren in de kerk gelezen is tijdens de mis, ging het over Johannes de Doper, die ons oproept om ons te **bekeren**, om goede vruchten voort te brengen, om te geven aan anderen die minder hebben.

Dit kan een eerste begin zijn. Maar wat is bekeren eigenlijk?

Bekeren is letterlijk wenden, omkeren. Zijn we **de ster** aan het volgen? Leidt het leven dat we nu leiden ons naar het Kerstkind toe? Welke veranderingen zullen we misschien moeten brengen in ons leven? Zullen we ons misschien moeten bekeren?

Geloven we dat het Kerstkind voor elk van ons gekomen is, dat Hij voor ons geleden heeft en gestorven is, opdat wij eeuwig leven zullen bezitten?

Wat zal het Kerstfeest over enkele weken voor elk van ons inhouden?

We houden van de decembermaand, die gezellig en sfeervol is met allerlei bijeenkomsten en feesten. We komen bij elkaar om te vieren. Maar WAT vieren we eigenlijk?

In het evangelie van Johannes lezen we in hoofdstuk 3 dat Jezus zegt:

**“Zo zeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.”**

Feitelijk vieren we aldus de **LIEFDE van God** voor elk van ons!

