

Willemstad, 12 december 2022.

Een goede, gezegende week toegewenst!



Gisteren was de derde zondag van Advent. Deze zondag wordt ook de “Gaudete-zondag” genoemd.

“Gaudete” betekent: verheugt u, wees blij! God is ons nabij! We vieren al gauw de geboorte van Jezus!

Vanmorgen hebben we de derde kaars aangestoken en is het derde deel van het Kerstverhaal voorgelezen en uitgebeeld. Dit keer kijken we vooral naar de herders. In het tweede hoofdstuk van het evangelie van Lucas lezen we o.a.

- ★ dat er herders in het open veld waren, die gedurende de nacht hun kudde bewaakten.
- ★ dat plotseling een engel des Heren aan hen verscheen en dat ze erg schrokken.
- ★ De engel zei: “Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is u een **Redder** geboren, Christus de Heer in de stad van David. U zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.
- ★ Hierna verschenen een heleboel engelen die zeiden: Eer aan God in de hoge en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.
- ★ Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, gingen de herders meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.

Als we weer even stilstaan bij het gekozen thema van dit jaar: **“De Ster....naar een betere wereld”**, dan constateren we in het derde deel van het kerstverhaal dat God op verschillende wijze in contact kan treden met ons. In het verhaal van vandaag is dat door middel van een engel, die een boodschap brengt aan de herders. Hoewel de herders schrokken, geloofden ze de boodschap van de engel en vertrokken ze onmiddellijk naar Bethlehem. Ze gingen op pad, zonder dat ze een bewijs hadden, dat wat de engel zei waar was. Ze geloofden!



Dit is uiteindelijk wat God ook van ons vraagt: **dat we in Hem geloven en in zijn Zoon die Hij gezonden heeft.**

We lezen verder in het verhaal: “De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun gezegd was.” Herders hebben vaak in de Bijbel een dubbele rol. Ze tellen nauwelijks mee en worden toch ten voorbeeld gesteld. In de Bijbel waren hele belangrijke mensen vaak herders. Denk maar eens aan o.a. David.

Uiteindelijk noemt Jezus zichzelf ook de Goede Herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen. In Psalm 23 lezen we: **“De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets!”** Zou het misschien kunnen zijn, dat indien we naar een betere wereld willen, we ook moeten worden als een “herder”, als iemand die omkijkt naar zijn medemens? Een “herder” die niet alleen zorgt voor anderen, maar dit vooral doet door zijn geloof in die ene Herder, wiens geboorte we spoedig wederom zullen vieren?

