

Willemstad, 19 december 2022.

Geachte ouders,



Een goede, gezegende week toegewenst!

De laatste kaars is aangestoken! Wederom is tijdens de weekopening, uitgaande van ons thema: **“De STER...naar een betere wereld.”** een stuk van het kerstverhaal verteld en uitgebeeld; ditmaal het laatste stuk!

Zoals we al in de eerste brief aangaven, was de ster voor de Wijzen het spoor, dat ze volgden om te komen bij het Kind. De ster was niet het doel op zich, maar een middel om het Kind te vinden. Uitgaande van de tekst uit het evangelie van Mattheus hoofdstuk 2 lezen we dat

- ★ het volgen van de ster de Wijzen eerst leidde naar Herodes in Jeruzalem.
- ★ Herodes niet wist dat er een koning der Joden pasgeboren was!
- ★ Herodes zeer verontrust werd en alle hogepriesters en schriftgeleerden bij hem liet komen.
- ★ deze bevestigden, dat volgens de profeet er in Bethlehem een koning geboren zou worden.
- ★ Herodes in het geheim de Wijzen vroeg om naar Bethlehem te gaan en een onderzoek in te stellen naar de geboorte van het Kind en hem het resultaat te komen melden.
- ★ de Wijzen de ster verder volgden en naar Bethlehem reisden, het Kind inderdaad vonden en Hem erkenden als de Koning. Ze knielden voor Hem neer en boden hun geschenken aan. Meer dan cadeaus aan het Kind, moeten de geschenken gezien worden als symbolen: **goud** staat voor de koninklijke status van Jezus, **wierook** voor zijn goddelijkheid en **mirre** voor zijn menswording.
- ★ de Wijzen door een droom gewaarschuwd, niet meer naar Herodes terugkeerden, maar terug gingen naar hun land.

Uit dit hoofdstuk valt op te maken, dat Herodes zich bedreigd moet hebben gevoeld door dit Kind. Hij geloofde immers dat de Wijzen een ster volgden, maar was niet bereid om mee te gaan!

De Wijzen daarentegen volgden niet alleen de ster die hen naar de stal bracht, maar eenmaal daar gekomen, herkenden en erkenden ze dat het Kind in de kribbe de nieuwe Koning was! Op zich wonderbaarlijk, omdat dit Kind, hoewel een koning, in een armzalige stal in een kribbe lag, gewikkeld in doeken! Zou het misschien kunnen zijn dat ze dit in geloof aannamen?

God heeft door de eeuwen heen altijd “sterren” gezonden naar de mensheid. Mensen, momenten, gebeurtenissen om ons te leiden naar Hem om zo een gelukkig leven te kunnen hebben.

De Bijbel staat er vol van! Denk maar eens aan Mozes, die de Israëlieten leidde naar het Beloofde land, de Profeten die continu de Boodschap van God verkondigden, inclusief de boodschap over de komst van de Christus, het boek van de Psalmen, waarin de grootheid en macht van God bezongen wordt en meer!

Hoe zal ons leven verlopen als we ons laten leiden naar dit Kind, waarvan we de geboorte al spoedig zullen vieren? Als we ons hart openstellen voor de onmetelijke Liefde van God die ons zijn enige Zoon schenkt voor onze verlossing? **Houdt dit dan niet sowieso een betere toekomst in?**

