



Willemstad, 27 februari 2023.

Geachte ouders,

Een goede en gezegende week toegewenst!

De Veertigdagentijd is weer aangebroken, de tijd om stil te staan en te evalueren hoe het met ons spirituele leven gesteld is. De komende weken zullen we elke maandag hierbij stilstaan met de kinderen.

Dit jaar zullen we aandacht besteden aan de rol van de heilige Geest in het leven van Jezus en naar analogie hiervan, de rol van de heilige Geest in ons eigen leven.

Gisteren is in de kerk uit het evangelie van Matteüs gelezen uit hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 3 eindigt met de doop van Jezus door Johannes de dooper, waarbij de heilige Geest over hem neerdaalde toen Hij uit het water steeg.



In hoofdstuk 4 lezen we dat hij door de heilige Geest naar de woestijn gevoerd werd en dat Hij daar veertig dagen en nachten vastte. Hoewel Hij door de duivel op de proef gesteld werd, kon hij door de kracht van de heilige Geest de duivel weerstaan.

In een ander evangelie lezen we hoe Jezus op een sabbat naar de synagoge ging en hoe Hij uit de boekrol van de profeet Jesaja voorlas:

***“De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het***

***goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar voor de Heer uit te roepen.” Hij zei hierna: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.”***

Heel het leven van Jezus werd geleid door de heilige Geest.

Welke rol speelt de heilige Geest in ons leven? Welke vruchten van de Geest brengen we voort? Waaraan kunnen anderen zien, dat we Jezus volgen en de leiding van zijn Geest?

In de brief van Paulus aan de Galaten lezen we:

***“Maar de vrucht van de Geest is***

- ***Liefde***
- ***Vreugde***
- ***Vrede***
- ***Geduld***
- ***Vriendelijkheid***
- ***Goedheid***
- ***Geloof***
- ***Zachtheid***
- ***Zelfbeheersing” (Galaten 5,22)***



De komende weken zullen we met de kinderen de vruchten van de Geest uitdiepen, uitgaande van hoe zichtbaar ze in het leven van Jezus waren.

Tijdens de Veertigdagentijd roept onze kerk ons ook op om aandacht te besteden aan gebed, vasten en het geven van aalmoes, d.i. het doen van werken van barmhartigheid voor anderen.

In de volgende brief zullen we concreet voor u uitwerken hoe we dit alles aanpakken, zodat u thuis ook samen met uw kind(eren) een vruchtbare vastentijd kunt hebben.

***Alvast een Vastentijd vol devotie toegewenst!***

