



Willemstad, 20 maart 2023.

Geachte ouders,

Een goede en gezegende week toegewenst!

Gisteren was het al zondag 'Laetare': wees verheugd en blij! Pasen is in aantocht, onze redding is nabij!

Deze week gaan we verder met de behandeling van de vruchten van de heilige Geest:

- Vriendelijkheid en
- Goedheid

Ook deze week worden deze vruchten uitgediept aan de hand van een Bijbelverhaal en wel het verhaal van "De Barmhartige Samaritaan." Dit verhaal vinden we terug in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 10, 25-37.



Een wetgeleerde die Jezus op de proef wilde stellen vroeg: "Meester wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?" Jezus antwoordde met een wedervraag: "Wat staat er geschreven in de wet?" De wetgeleerde antwoordde: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf."

Hierna vraagt de wetgeleerde: *"Wie is mijn naaste?"*

Het antwoord hierop geeft Jezus aan de hand van een verhaal: iemand reisde van Jeruzalem naar Jericho en werd overvallen door rovers, die hem mishandelden en halfdood achterlieten. Er kwam een priester langs die met een boog om het slachtoffer heenliep. Hierna kwam een

Leviet langs, maar ook hij liep met een boog om de man heen. Een Samaritaan die op reis was, kreeg medelijden met de man toen hij hem zag liggen. Hij tilde de man op en zette hem op zijn rijdier en bracht hem naar een logement. Dankzij de Samaritaan werd de man gered, verzorgd en genezen. **De Samaritaan toonde vriendelijkheid en goedheid:** vriendelijke mensen zijn geïnteresseerd in anderen, ze hebben geduld en zijn aardig en houden rekening met anderen.

Jezus heeft altijd goedheid getoond: zieken maakte hij weer beter, blinden konden weer zien, lammen konden weer lopen, doven konden weer horen, stommen konden weer zien. Heel het evangelie staat er vol van dat Jezus goed doet en goed is.

Jezus zelf benadrukt, dat God de Vader goed is.

Op het eind van het verhaal van de Barmhartige Samaritaan vroeg Jezus aan de wetgeleerde wie de naaste is van het slachtoffer: de priester, de Leviet of de Samaritaan? De wetgeleerde antwoordde, dat het de man was die medelijden had getoond. Feitelijk de man, de Samaritaan die vriendelijkheid en goedheid had getoond naar het slachtoffer toe.

Jezus zei toen: *"Doet u dan voortaan net zo!"*

Dat is ook de oproep aan ons: we moeten van God houden boven alles en tegelijkertijd van onze naaste houden als onszelf: Een glimlach, een helpende hand, een woord van troost, een compliment, een zieke of bejaarde opzoeken, het kost niets! En zoals Jezus zegt:

"Wat je ook gedaan hebt voor de minsten van mijn broeders of zusters, dat heb jij voor Mij gedaan." (Matteüs 25, 40)

