



Willemstad, 27 maart 2022.

Geachte ouders,

Een goede en gezegende week toegewenst! De veertigdagentijd is bijna voorbij en de Paasvakantie is in aantocht! We zijn beland in de vijfde week vóór Pasen en deze week is de volgende vrucht van de heilige Geest aan de beurt:

- Trouw
- Vrede

Trouw veronderstelt een zekere morele verbondenheid, het zich houden aan een verbintenis, een vorm van solidariteit door dik en dun.

Het verhaal dat bij uitstek past bij dit thema is het verhaal van **'De goede Herder'**, dat we terugvinden in het evangelie van **Johannes, hoofdstuk 10.**



Daar lezen we:

- De herder van de schapen gaat **door de deur** van de schaapskooi.
- De schapen **luisteren** naar zijn stem.
- Hij roept zijn schapen bij hun naam; **Hij kent hen bij hun naam!**
- Wanneer Hij zijn schapen naar buiten geleid heeft, loopt hij vóór ze uit. **Hij wijst hen de weg.**
- De schapen **volgen** Hem, omdat ze zijn **stem kennen.**

In eerste instantie begrijpen ze de gelijkenis niet. Daarom legt Jezus verder uit:

- Ik ben **de deur** voor de schapen. Wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden.
- Ik ben **de goede Herder**:
- **Ik geef mijn leven** voor mijn schapen.
- **Ik ken mijn schapen** en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en ik de Vader. Het woord 'kennen' is in de Bijbel veel meer dan 'weten'. Het houdt in, dat er een persoonlijke relatie bestaat met iemand. Jezus kennen is dan een persoonlijke relatie hebben met Hem, Hem persoonlijk kennen en voor Hem leven. Dat is de wijze waarop Jezus ons kent!

Jezus is trouw aan God de Vader in alles wat Hij doet of zegt en Hij is evenzo trouw aan elk van ons! Hij voelt zich met ons verbonden, onze naam staat geschreven in de palm van zijn hand! (Jesaja 49,16) Hij is solidair met ons. Wat er ook gebeurt Hij vergeet ons nooit! (Jesaja 49, 15)

Indien we een persoonlijke relatie hebben met Hem en Hem volgen en daadwerkelijk alles in zijn handen durven leggen, dan leidt dit automatisch tot vrede, tot mentale rust ongeacht wat er om ons heen gebeurt. Jezus heeft het zelf beloofd: **'Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.'** (Johannes 14, 27)

We moeten echter helaas constateren, dat er geen vrede is op de wereld, er is geen vrede op ons eiland en er is soms geen vrede in ons huis. Misschien moeten we met z'n allen proberen de goede Herder te volgen, proberen te luisteren naar zijn stem en elke dag opnieuw weer proberen om Hem beter te leren kennen!?

