



Willemstad, 3 april 2023

Geachte ouders,

Een goede, gezegende **Goede Week** toegewenst!

Gisteren was het Palmzondag en vandaag hebben we Palmpasen gevierd op school. We belanden deze week bij de laatste week van de veertigdagentijd en de laatste vrucht van de heilige Geest:

- **Zachtmoedigheid**

Dit doen we aan de hand van het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem:

Jezus gaat naar Jeruzalem om het Joodse Paasfeest te vieren en geeft twee leerlingen de opdracht om naar het dorp te gaan, waar ze een ezelin zullen vinden die vastgebonden is. Die moeten ze losmaken en voor Hem brengen.



In de Bergrede prijst Jezus de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. (Matteüs 5,5) Met Palmpasen is het Koning Jezus zelf die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Het gebruik van een ezel is een transportmiddel en geen machtsmiddel, hoewel de mensen die Hem tegemoet liepen in Hem een mogelijke koning zagen. Ze jubelen: **"Hosanna, Zoon van David!"**

Enkele dagen later zijn het de mensen die uitschreeuwen: **"Aan het kruis met Hem!"** (Matteüs 27)

Zachtmoedigheid wordt soms uitgelegd, als iemand die zacht is, over zich heen laat lopen, iemand die slap is en meegaand. Toch geeft de Bijbel hier een andere uitleg aan.

De zachtmoedigheid van Jezus blijkt uit het feit, dat wat ze ook met Hem doen, of ze Hem bespotten, beledigen, martelen of kruisigen, Hij niet op wraak zint, maar dat Hij ondanks alles van de mensen blijft houden, tot de dood op het kruis!

Zachtmoedigheid is één van de vruchten van de Geest, die voortkomt uit liefde. Het is niet zomaar toegeven aan een ander, maar rekening houden met een ander, wat soms zelfbeheersing kan vereisen.

We kunnen zachtmoedigheid leren van Jezus. Hij zegt:

"Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart." (Matteüs 11, 28-29)

De afgelopen weken van de veertigdagentijd hebben we gezien, hoe Jezus daadwerkelijk geleid werd door de heilige Geest: in Hem waren de vruchten van de heilige Geest duidelijk aanwezig.

Diezelfde Geest hebben wij allemaal ontvangen bij het Doopsel en die is later bekrachtigd door het Sacrament van het Vormsel. Het enige wat we moeten doen is ons openstellen in gebed voor de leiding van de heilige Geest. Hij is Degene die ons kan veranderen, vernieuwen en een beter mens kan maken van ons, indien we Hem toestaan. Dit zal dan tot uiting komen in ons karakter. We zullen steeds meer kunnen gaan lijken op



Jezus. Anderen zullen in ons kunnen herkennen: **liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.**

Zalig Paasfeest!

