

Willemstad, 4 december 2023.

Geachte ouders,



Een goede, gezegende week toegewenst!

De adventsperiode is weer aangebroken! We bereiden ons gedurende de vier zondagen vóór kerst op de komst van Jezus, wiens geboorte we op 25 december herdenken.

Als katholieke school zal het Vigdis Jonckheer Mensing College gezamenlijk met de schoolleiding, de leerkrachten, de oudervereniging én u de voorbereidingen willen treffen om ook dit jaar deze periode met onze kinderen te vieren. Traditiegetrouw willen wij u als ouders wederom inspireren om opnieuw de beleving van het katholieke geloof, rond de komende kerstperiode, te intensiveren.

Vanmorgen hebben we samen met de kinderen de week geopend, waarbij de eerste kaars van de adventskrans aangestoken werd. Deze kaars symboliseert **HOOP: we hopen op de komst van Jezus!**

Het thema van dit jaar is: **Het LICHT**

Hierbij gaat het voornamelijk om het licht door te geven, om een licht te zijn voor elkaar en om het Licht, dat Jezus zelf is. We willen stilstaan bij:

- Waar gaat het met Kerst eigenlijk om? Er zijn kinderen die niet weten, dat we met Kerst de geboorte van het Licht, van Jezus vieren. Jezus zegt zelf: ***'Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt dwaalt niet rond in de duisternis, maar heeft licht, dat leven geeft.'*** (Johannes 8, 12)
- Het vergeten kind: sommige kinderen kunnen helemaal geen Kerst vieren, ze worden vergeten, tellen niet mee, terwijl iedereen van kerst zou moeten weten en moeten kunnen genieten van liefde, geborgenheid en van 'erbij horen'. Hoe kan ik het licht doorgeven aan deze kinderen? Hoe kan ik een licht zijn, voor een kind, dat bijvoorbeeld een dierbaar iemand heeft verloren?
- Aansteken van de omgeving met positivisme: geef het licht door, steek anderen aan met liefde, geborgenheid, positief denken en doen!
- Hoe vier je kerst en wat vier je met kerst? Kenmerkt kerst zich door alleen te vieren met familie en gezelligheid en misschien cadeautjes of denken we ook aan het spirituele? Het vieren van het Grootste Geschenk, Jezus, het Licht?

Uiteraard gaat het erom dit thema thuis en op school op het niveau van kinderen te belichten, zodat ze zich doelbewust voorbereiden op de komst van het LICHT! Hoe klein dit licht ook moge zijn, het zal de duisternis kunnen verdringen!



Wij hopen dat deze eerste bezinningstekst zal bijdragen aan een fijne voorbereiding naar het feest van het Licht toe!

