



Willemstad, 26 februari 2024.

Geachte ouders,

Een goede, gezegende week toegewenst!
In de brief van de vorige week hebben we het thema en de sub-thema's voor de veertigdagentijd van dit jaar vermeld.
Het sub-thema van deze week:

Onze Vader



Zoals we ondertussen wel weten is de vastentijd de tijd, waarin we aangespoord worden om

- ★ te bidden
- ★ te vasten
- ★ aalmoes te geven: anderen te helpen die in nood zijn.

Dit vinden we in het evangelie van Matteüs hoofdstuk zes.

In het evangelie van Lucas lezen we: Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen Hij ophield zei één van zijn leerlingen: **'Heer, leer ons bidden'**. Op dat moment leerde Hij hen het 'onzevader'. (Lucas 11, 1-2) Tot op de dag van vandaag bidden we dit gebed. We bidden eigenlijk de 'oude' versie, omdat al in 2016 Rome de wens had geuit, dat alle landen, die dezelfde taal spreken, dezelfde versie van het onzevader zouden moeten bidden. Er was verschil tussen de versie die in Nederland en in Vlaanderen gebeden werd. Het gaat om het laatste gedeelte, waarbij we in plaats van *'vergeef ons onze schuld, zoals wij ook aan anderen hun schuld vergeven en leid ons niet in bekoring'* verandert in *'vergeef ons onze schulden'* zoals ook wij *vergeven aan onze schuldenaren* en *breng ons niet in beproeving.*'
De rest van de tekst is dezelfde gebleven.

Als we dieper kijken naar de betekenis van het gebed:

Het begint met 'onze' en niet met 'mijn'.

Onze Vader: God is de Vader van ons allemaal. Dit maakt ons tot broers en zussen en zou onze omgang met elkaar en met de Vader moeten bepalen. Zou dat geen groot verschil uitmaken in een wereld, waar er gediscrimineerd wordt op velerlei fronten, mensen uitgebuit worden, oorlogen plaatsvinden en zoveel meer?

Uw Naam worde geheiligd – hiermee tonen we onze eerbied/ons respect voor de grootheid van God.

Uw Rijk kome – Zijn Rijk zal alleen komen, indien we allemaal zijn wil doen.

Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel – We moeten Vader God gehoorzamen en doen wat Hij van ons vraagt.

Geef ons heden ons dagelijks brood – Na Hem eerst te hebben geheiligd en gezegd, dat we zijn wil accepteren, dan pas gaan we VRAGEN om wat we nodig hebben/willen.

En vergeef ons onze schulden – We vragen om vergiffenis, omdat we allemaal fouten maken

Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren – We moeten dus elkaar vergeven, omdat we anders zelf ook niet vergeven worden.

En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade – We willen het goede doen, maar soms kiezen we toch verkeerd. Alleen Hij kan ons helpen sterk te staan om altijd het goede te kiezen.

Misschien is deze periode onze kans om door gebed en goede gaven dichter bij Hem, onze Vader te komen, die oneindig veel van elk van ons houdt. ❤️

