

Jean-Carlo Alves da Silva.

Hoi, mijn naam is Jean-Carlo Alves da Silva. Ik heb zowel mijn kleuter- als basisschool op het (nu voormalig) Pire College doorgebracht. Het waren hele leuke jaren. Het was altijd gezellig in de klas en ik heb ook hele leuke leraren gehad. Ik herinner me nog de spelletjes in de pauze zoals “jongens pakken meisjes” en trefbal. We gingen vaak op spannende excursies. Daarbij werden de beroemde “grote, vette, lekkere pastechies” niet te vergeten!

Mijn cijfers waren niet altijd denderend, maar mijn leraren geloofden in mij. Ze hebben mij zelfs overgestemd naar de Havo. En heb ik ze zeker niet teleurgesteld. In mijn eerste jaar aan het Radulphus College was ik beste van de klas. Vier jaar later heb ik mijn Havo diploma behaald en besloot verder te gaan met het VWO, waarvoor ik nu ook geslaagd ben. Ik begin dit schooljaar met heel veel zin en enthousiasme aan mijn vervolg studie “Economie en Bedrijfseconomie” aan de Universiteit van Tilburg in Nederland.

Het geloof dat mijn leraren en geliefden in mij hadden, evenals de steun die ik van hen kreeg heb ik nooit vergeten. Ik doe altijd mijn best om alles zo goed mogelijk te doen.

Een heel bijzondere ervaring voor mij was mijn expeditie van drie weken naar Antarctica in 2008 met Robbert Swan, zijn organisatie “2041” en “Amigu di Tera”. Daar heb ik heel veel geleerd



over het milieu en de verwarming van de aarde. Vanaf toen geef ik presentaties op scholen. Samen met Amigu di Tera organiseren we grote projecten zoals het “Green Bus Project”. Ik heb samen met Andrew Servania een week 100% groen in een dubbeldekker bus gewoond. Ik vind dat als je nog jong bent,

iedereen om jou heen een grote invloed heeft op wie je later zal worden. Leraren die om jou geven en jou steunen zijn dus essentieel. Dat heb ik ondervonden. Het is een van de redenen waarom ik tot nu toe zoveel bereikt heb.

Pire is voor mij de beste basisschool van Curaçao.