

Juni 2010: verslag van de leerlingen van groep een tot en met acht.

(Op de foto Isabelle van Aerde, Caelen Dijkhuizen en Ziantely Petronilia, groep 1)

Isabelle: „Ik zit in groep één. Juffrouw Netty is mijn juffrouw. Zij is een lieve juf, maar ze vertelt geen verhaaltjes. Wij moeten zélf verhaaltjes vertellen.”

(Op de foto Raidell Cardenas en Lucas de Lannoy, groep 2)

Raidell: „Lucas is mijn beste vriend. Na de vakantie ga ik naar groep 3. Ik houd van spelen en rennen. Ik wil niet in de poppenhoek spelen; daar moet te veel opruimen. Mijn juffrouw is een lieve juf; zij heet juffrouw Jenny.”

(Op de foto Darley Provar, groep 3)

„Ik vind het fijn in groep drie. Ik zit naast Carlo en Alecia. Tekenen vind ik het leukst. Ik heb een ‘bloem’ voor tekenen op mijn rapport. Mijn juf heet Jinette. Zij is heel leuk. Ze kan mooi liedjes zingen.”

(Op de foto Darius Béréños, groep 4)

„Ik heb geen onvoldoenden op mijn rapport, dus ik ga over naar groep vijf. Mijn lievelingsvak is rekenen. Ik wil later astronaut worden.”

(Op de foto Imran Persaud, Christopher Liendo en Ronald Rigaud, groep 5)

Imran vertelt: „Ik vind het heel fijn op school. Ik heb veel vrienden; meer dan tien. Computerles vind ik leuk. Rekenen vind ik niet leuk. Het is wel gemakkelijk, maar ik vind het gewoon vervelend. Ik ga zeker over naar groep 6, samen met mijn vrienden.

(Op de foto Réan Evans, Charydiënne Benita, Yanera Wallé, groep 6)

Yanera vindt het heel leuk op school: „Vandaag is het vrij rooster. Wij spelen ganzebord. Onze eigen juffrouw is ziek, daardoor kregen we dit jaar een andere juf, een meneer en toen weer een juf. Juffrouw de Castro is nog steeds ziek. Dat vind ik best jammer. We moeten iedere keer wennen aan een ander. Ik heb een tien op mijn rapport voor rekenen. Natuurlijk vind ik dat vak het leukst. Taal vind ik moeilijk, maar gym vind ik ook heel fijn.”

(Op de foto Leonardo Lucasius, Kandace Arends, Tesiana Arends, Kien-on Hoy en Kaylee Maldonado, groep 7)

Leonardo: „Wij spreken thuis Nederlands, maar taal vind ik toch best moeilijk. Tekentechnieken leren vind ik heel leuk. Papiaments vind ik niet echt moeilijk. Ik vind het hier fijn op school. Volgend jaar zijn wij de oudsten; dan gaan we naar groep 8.

(Op de foto Lana Sambo, groep 8)

Ik vind het heel leuk en gezellig op school. Dit jaar zijn wij de oudsten. We zijn met een hele groep vrienden en vriendinnen. Gymnastiek vind ik het fijnste vak. Daarvoor gaan we met een bus naar SDK. Ik heb mijn vormsel niet gedaan. Ik heb wel de lessen gevolgd en die vond ik heel interessant. Als ik straks van school af ben, zal ik mijn vrienden en vriendinnen missen. Ik heb nog een broertje op school. Hij zit in groep 5.