



Willemstad, 18 maart 2024.

Geachte ouders,

Een goede, gezegende week toegewenst!
We zijn beland in de vijfde week van de veertigdagentijd en het sub-thema van deze week is:

Bescheidenheid

Bij de weekopening is hierbij uitgegaan van twee verhalen uit de Bijbel:

- De parabel van de Farizeeër en de Belastinginner (**Lucas 18, 9 – 14**)
- De voetwassing van Jezus (**Johannes 13, 1 – 17**)



Wat is bescheidenheid? Bescheidenheid is een karaktertrek of gedrag. Wie bescheiden is, stelt zichzelf of zijn verwezenlijkingen voor als **klein en nederig**. Bescheidenheid wordt gezien als een deugd.

Waarom zouden we bescheiden moeten zijn? Als gelovige mensen weten we, dat eigenlijk niets van onszelf is als het gaat om capaciteiten en talenten. We hebben ze gekregen, het is een cadeau van God, een genade. En door bescheiden te zijn erkennen we dat elk van ons dezelfde waarde heeft, zeker in de ogen van God.

In het eerste verhaal lezen we hoe de Farizeeër en de tollenaar zich opstellen als ze in de tempel gaan bidden:

- ★ De Farizeeër bidt met opgeheven hoofd
- ★ Hij minnacht anderen en noemt ze rovers, onrechtvaardigen en echtbrekers. Zo ook de belastinginner. (Lucas vers 11)
- ★ Hij is zelfingenomen: “ik vast tweemaal per week en ik geef tienden.”

De Belastinginner daarentegen:

- ★ Bidt met gebogen hoofd.
- ★ Hij voelt zich niet de meerdere, maar een zondaar (vers 13)

Jezus eindigt deze gelijkennis door te zeggen: **“Wie zich verheft, zal vernederd worden, maar wie zich vernederd zal verheven worden.”**

In het tweede verhaal (**Johannes 13, 1 - 17**) lezen we, dat toen Jezus het Paasmaal ging gebruiken met zijn leerlingen Hij zijn bovenkleden uittrok en zich omgorde met een linnen doek. Hierna goot hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen. **Normaal was het de gewoonte, dat een slaaf de voeten van de gasten waste vóór het eten.**

Toen Jezus klaar was en weer zijn bovenkleden aantrok, vroeg Hij aan zijn leerlingen: **“Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? Jullie noemen Mij Heer en Leraar en dat ben Ik inderdaad. Maar als Ik, de Heer en Leraar, jullie voeten heb gewassen, dan moeten jullie dit ook doen. Ik zeg jullie: Een dienaar staat niet boven zijn heer en een gezant niet boven degene die hem gezonden heeft.”**

Hoe bescheiden ben ik zelf? Kijk ik soms ook neer op anderen? Discrimineer ik op ras, geloof, maatschappelijke status, diploma's en andere? Hoe past de bescheidenheid van Jezus in mijn leven?

