

Ryan de Jongh (1971)

Vanaf de kleuterschool totaan de zesde klas heb ik op het Pire College gezeten. Eind zeventiger jaren zijn we verhuisd van het oude gebouw naar het nieuwe. Mevrouw Zefrin was toen hoofd en later mevrouw Schoop. De naam van de juffrouw van de kleuterschool weet ik niet meer, maar het was een kleine, lieve juffrouw. Ik heb er een heel leuke tijd gehad. Toen we pas van school verhuisd waren, speelden we in de gaten waarin de bomen nog geplant moesten worden. Mijn vriend Augustin van Werkhoven en ik bekogelden elkaar met stenen vanuit onze 'schuilkelder'. Dat liep natuurlijk uit op een reprimande. Voor straf moesten we die dag in de kuil blijven zitten.

In de jaren tachtig had Selikor een grote campagne, die op mij grote indruk heeft gemaakt. Tot op de dag van vandaag gebruik ik de magische woorden: "Tene Korsou Limpi" bij mijn activiteiten rond en op zee.



Ik kijk met veel genoeg terug op de excursies, onder anderen naar de Isla, de Kodela (KAE) en het industrieterrein met de zeepfabriek. Ook herinner ik mij de jump ups en de andere uitstapjes, waarbij we veel lol hadden

in de bus.

In de tweede klas heb ik mijn E.H. Communie gedaan en in de zesde klas Konformashon. De mooiste herinnering heb ik aan een uitvoering in Centro pro Arte door alle leerlingen, met breakdance van ónze vijfde klas. Ik heb er thuis een hele tape van en krijg nog steeds kippevel als ik er naar kijk.

Via het Albert Schweitzer College ben ik naar Nederland gegaan en heb in Amsterdam de MTS gevolgd, afdeling Electrotechniek. In 1994 ben ik weer terug gekomen. Met nog diverse aanvullende cursussen ben ik geworden wat ik nu ben.

Ik heb een samenwerkingscontract met Carmabi voor kajaktours. Ik leeft van kajaktochten met toeristen en met lokale groepen. Iedereen is welkom. Kinderen onder de twaalf mogen gratis mee. Daarin ben ik heel soepel. Verder heb ik mijn t.v.programma 'Caribe Awe' en de massages die worden gegeven door 'Alive and Well' in het Plaza Hotel.

Ik train al 29 jaar Shotokan karate. Daar leer je jezelf van kennen. Ik neem de karatefilosofie zeer serieus.

Mijn laatste uitdaging was mijn kajaktocht van Sint Maarten naar Curaçao, onder begeleiding van een volgboot, in december 2009. De tocht was ± 2007 kilometer lang en heeft 22 dagen geduurd. (www.natureislife.org). Alle uitdagingen zijn onderdeel van mijn leven. Dit was wel de zwaarste uitdaging tot nu toe. Ikzelf zoek niet de publiciteit. Het heeft voor mij te maken met mijn ontwikkeling. Wat je ook doet in je leven, je moet eerlijk tegenover jezelf zijn, waarbij je woorden je daden moeten zijn. Pire is voor mij een deel van mijn leven geweest, waardoor ik de persoon kon worden die ik nu ben.