

Verslag van Cindy Hudson.

In augustus 1991 ben ik begonnen aan mijn carrière als Pirewiet. Bij aankomst op de eerste dag hoorde ik dat ik in de klas met de blauwe deur zat. Wat was dit toch een teleurstelling toen ik te horen kreeg dat al mijn vriendjes van de peuterschool in de andere klas zaten. Gelukkig had ik een hele aardige jufvrouw (Juf Liesbeth) en maakte ik al gauw nieuwe vrienden. Tijdens de pauzes zag ik mijn oude vrienden en konden we samen in de zandbak kastelen bouwen, of allemaal kunstjes doen op het klimrek. Het leukste moment was toen ik voor de school mee mocht doen aan een tekenwedstrijd waaraan alle scholen mee hadden gedaan. Ik heb toen de eerste prijs gewonnen. De twee jaren op de kleuterschool gingen snel voorbij. Wat was het spannend toen ik naar de 'grote' school mocht, waar we elke pauze vol verlangen over het hek naar gluurden. De eerste schooldag was spectaculair, aangezien je te horen kreeg met wie je in de klas zat en of je nou in de klas kwam van die juffrouw waarbij je zo graag in de klas wilde zijn. De 'grote school' was opeens veel leuker, want er was veel meer te doen dan op de kleuterschool. We konden kroketjes bestellen en op de vrijdag pasteitjes, we hadden een bibliotheek waar we boeken konden lezen en er waren allemaal spelletjes die we op het schoolplein konden spelen.

De *eerste* klas bij Juf. Laclé was een heel leuk jaar waar we leerden schrijven, lezen, sommen maken en waar heel veel nieuwe ervaringen werden opgedaan met zowel oude als nieuwe vrienden. Een van de leukste momenten was toen we 'de boom wordt groter en groter' met elkaar speelden.

In de *tweede* zat ik bij Juf. Pourier. Het hele jaar hebben we ons voorbereid op onze Eerste Heilige Communie. Het was grappig om iedereen op deze speciale dag helemaal uitgedost in het wit te zien.

In de *derde* klas zat ik bij een hele lieve juffrouw, juf. Wever. Het leukste vond ik de diverse tekenopdrachten die wij van haar kregen.

De *vierde klas* was een hele leuke klas omdat we opeens aan allerlei nieuwe activiteiten mee mochten doen en omdat ik een van de liefste juffrouws kreeg, Juf. Oduber.

Als onderdeel van de bovenbouw mochten we meedoen aan de Zevenkamp activiteiten, op de kleine speelplaats spelen en tegen andere klassen trefballen tijdens de pauze. In de vierde klas werd ik ook gekozen voor het trefbalteam, dat Pire zou vertegenwoordigen tegen andere scholen op de Mini Olympiade. Het was grappig om mee te maken hoe wij als Pirewietjes wel twee keer zo klein waren qua lengte dan de leerlingen van de andere scholen. Dat jaar hadden we ook geen enkele wedstrijd gewonnen.

De eerste schooldag van de *vijfde klas* was ook weer spannend, omdat iedereen in de klas van de 'Papagayo snack' wilde zijn. Als je in deze klas zat, bestond namelijk de kans dat je 's ochtends langs alle klassen mocht om de bestelling van kroketjes en pasteitjes op te halen. Wat was ik blij toen ik met bijna al mijn goede vrienden in de klas van Juf. Manotas terecht kwam. Leuk was het ook zeker omdat we naar het verkeerspark mochten om te oefenen voor het verkeersexamen. Wat was het geweldig toen we hoorden dat we geslaagd waren en tevens de best geslaagde school waren van Curaçao. Als beloning mochten we met z'n allen naar de Pizza Hut om dit te vieren. De vijfde klas was ook een geslaagd jaar toen we Subkampioen werden met het trefbalteam.

Ongelovelijk maar de tijd brak aan voor mijn laatste jaar op het G.Ch.Pire College. Dit betekende je voorbereiden op de gecoördineerde examens. In de zesde klas zat ik bij Juf. Gravenhorst die ons heel goed heeft begeleid voor beide examens. Heel verrassend was het moment dat ik door haar werd geroepen en zij aangaf dat ik de volle 100 had gehaald voor mijn tekstverklaring van de gecoördineerde proefwerken. Heel leuk was ook het moment dat we onze keuzes voor de middelbare school mochten maken en we allemaal mochten bepalen naar welke school wij zouden gaan.

Na zes hele fijne jaren, waarbij ik momenten heb meegemaakt die ik niet meer zal vergeten en vrienden voor het leven heb gemaakt, was het tijd om van vertrouwde personen afscheid te nemen. Jammer genoeg was het ook tijd om afscheid te nemen van het oude vertrouwde Pire College met al mijn lieve leraren en niet te vergeten het



beste schoolhoofd der aller tijden, Juf.Hallman. Zij was zeer zeker een persoon die veel heeft gedaan voor ons tijdens onze jaren op school. Heel indrukwekkend voor mij was het feit, dat zij al haar leerlingen bij naam kende.



Al met al ben ik er trots op om een Pirewiet te zijn!!!

Na de basis school werd ik aangenomen op het Radulphus College. Hier heb ik in 6 jaar mijn VWO-traject doorlopen. Na het afronden van de middelbare school, ben ik naar Nederland vertrokken om mijn studie voort te zetten. Ik heb aan de Erasmus Universiteit

in Rotterdam de opleiding Economie en Bedrijfseconomie gedaan. Na het afronden van mijn bacheloropleiding, heb ik de master Accounting, Auditing en Control gedaan. Na 4 jaar te hebben gestudeerd, werd het weer tijd voor een nieuwe uitdaging. Nadat ik afgelopen jaar ben afgestudeerd, ben begonnen met werken en volg ik daarnaast de Register Accountancy opleiding aan de Erasmus Universiteit. Inmiddels ben ik al een jaar werkzaam bij KPMG in Rotterdam.

Het G.Ch. Pire college heeft zeer zeker de basis gelegd voor de doelstellingen die ik tot nu heb gehaald. Derhalve wil ik als laatste vermelden dat het een eer is om deel te hebben gevormd van de beste basisschool van Curaçao.